

TREINTJE RETOUR



Waar?
Brussel

Waarom?
Brussels Antiques & Fine Arts Fair (BRAFA)

Wat valt er te beleven?
Deze beurs, van 23 tot en met 31 januari, in Tour & Taxis in Brussel is een van de belangrijkste kunst- en antiekbeurzen in Europa.



TRAINHOSTEL: Brussel heeft er een treinmuseum bij: het Train World Museum. Ernaast ligt het Trainhostel, zoals de naam al doet vermoeden een hostel met de spoorwegen als rode draad. In het gebouw zijn maar liefst drie heuse treinstellen verwerkt. Alles ademt de sfeer van treinreizen. De industriële, maar gezellige en sfeervolle inrichting bestaat uit ijzer en hout, delen van machines en details zoals oude telefoons, klokken en meubels.

U kunt er overnachten in kamers ingericht als treincoupés met de bedden boven elkaar en een eigen douche en toilet. U kunt een bed boeken in een kamer voor twee, vier, zes of negen personen. Reist u met een groep of met familie, dan kunt u een privécompartiment huren voor zes personen. Een exclusieve manier om de nacht door te brengen is in

de treinsuite; die bevindt zich in een treinstel dat op het dak staat. U heeft er een tweepersoonskamer met uitzicht over de straat en een zijde buiten. Het hostel wil, net als de trein, een plaats zijn waar reizigers elkaar treffen en ervaringen uitwisselen. Dat kunnen ze in de bibliotheek, in de gemeenschappelijke keuken, en in de expositieruimte voor jonge artiesten. Er is gratis wifi in de gedeelde ruimtes, in de kamers moet er betaald worden voor internet. Trainhostel telt tweehonderd bedden. Voor de treinkamer betaalt u vanaf 25 euro per bed, voor een treincabine vanaf 20 euro en de suite kost 180 euro. Het ontbijt is aan 9 euro voor volwassenen en aan 5 euro voor kinderen.

Trainhostel, Georges Rodenbachlaan 6, 1030 Brussel, 02 808 61 78, www.trainhostel.be.



TRAIN WORLD MUSEUM

Het Train World Museum vertelt het verhaal van de Belgische spoorwegen van de allereerste stoomlocomotief tot de Eurostar. Er staan 22 stuks rollend materieel, talloze maquettes, een brug uit de negentiende eeuw en een spoorweghuisje. De striptekenaar François Schuiten zorgde voor de scenografie van het museum. www.trainworld.be

LEZERSTIPS

Antiquariaat Het Ivoeren Aapje (Begijnhofplein 4, 1000 Brussel) is de meest romantische boekwinkel van Brussel. (Lionel Deffo, Wevelgem)

Neem de veerpont naar het Robinsoneland in de vijver van het Terkamerenbos. Echt uniek! (Charlotte Van Roosbroeck, Antwerpen)

De Stalingradlaan, de Ramblas van Brussel: kleurrijke winkelpanden, een mooie wandelplanade, heerlijke en goedkope visrestaurantjes. Op een steenworp van het centrum, de Marollen, de Zavel. (Sofie Poncelet, Brussel)

De gegisde wandeling 'Brussel anders bekeken'. Ik ga zelf al veel naar Brussel, maar op die wandeling ontdek je dingen waar je anders voorbijloopt. (Riet Delsin, Brussel)
Hebt u zelf een tip?
Laat het ons weten op www.knackweekend.be/reistips.